



▲ Brood voeren aan de eendjes. FOTO GERALD HARMSSEN

'Kliekjes? Die zijn voor de kippen van mijn ouders'

Gelderlander 4-4-18

Menno: Hee Rinke, hoe is het? Al op weg om afvalvrij te worden? De opdracht gaat deze week over eten en kliekjes. Wat een verschrikkelijk woord is dat. Ik heb weleens iets over, dat eet ik dan de volgende dag op, maar om dat nou kliekjes te noemen...

Rinke: Kliekjes. Dat is iets wat mijn moeder vroeger maakte. Aardappeltjes opbakken. Restjes bonen en bloemkool. En een nieuw stukje vlees, daar bleef natuurlijk nooit iets van over.

Menno: Eten weggoien vind ik wel uit den boze. Zo ben ik grootgebracht, met de kindertjes uit Afrika en dergelijke. Het komt wel eens voor dat ik iets koop dat ik niet tijdig opgegeten krijg. Aardappels bijvoorbeeld. Die groeien tegenwoordig na een week al de kast uit.

Zoals gezegd kunnen wij centrumbewoners ons gft-afval niet kwijt. Nog enigszins eetbare zaken neem ik in het weekend mee naar de kippen van mijn ouders. Die eten alles en maken er weer eitjes van. Een veelzijdig stukje vlees, uh dier is dat, de kip.

Rinke: Wij doen ook niet aan kliekjes. We koken wel vaak voor twee dagen. Dan eten we curry één keer met rijst en twee dagen later met naanbrood.

Menno: Naanbrood zeg je?

Rinke: Naan, jaja. Lekker hoor. En slechts verpakt in één stukje plastic :) Ik wist niet dat het zulke vuilnisbakken waren, die kippen. En brood gaat naar de eendjes. Ik geloof dat ik daar nog meer lol van

Afvalscheiding

Namens De Gelderlander doen Menno Provoost en Rinke Den Os, beiden inwoners van Tiel, mee aan de uitdaging 100-100-100 om bewuster te worden van hun scheidingsgedrag. Hun ervaringen delen zij met elkaar via WhatsApp.

heb dan mijn dochttertje, maar goed. Vind ik leuk, al die ijverig zwemmende beestjes. Krijgen ze zo'n grappig snuitje van, als ze zich met die snavel vooruit richting een kruimel katapulteren.

Maar ik geloof niet dat kliekjes mij erg gaan helpen in deze afvalchallenge.

„Ik heb me nog wel voorgenomen minder verpakkingen in huis te halen. Niet naar de grote superdus, maar naar de Turkse.

Menno: De eendjes voeren, ja dat is leuk. Zeker met naanbrood, lijkt me. In sommige delen van Tiel is het verboden, wist je dat? De raten floreerden er nogal van. Schijnt dat er islamitische bakkers waren die bestelwagens tegelijk de gracht in kieperden. Ik meen dat het verspillen van eten niet wordt toegestaan door de profeet. Dat is nog niet zo gek.

Rinke: Nee dat naanbrood krijgen ze niet :) Dat hebben ze in de islam nog niet zo verkeerd bekeken; zo wordt niet verspillen met de papepel ingegoten.