



▲ Rinke's afval na een mango-hapje voor de baby en ontbijt voor twee: kwark, aardbei, bessen en granola. FOTO DG

Van kwark tot cracker, het plastic kan niet op

Rinke: Hé Menno, hoe staat het met je weekopdrachten? Vorige week vond ik best confronterend. Op de dag dat ik echt heb geteld, heb ik elf verpakkingen opengemaakt en ik weet zeker dat er dagen bij zaten dat het er meer waren. Best veel toch?

Menno: Ha Rinke, tja veel, dat hangt ervan af. Zo'n getal zegt me niet zoveel. Stel dat je, zoals ik, een zak hoestbonbons hebt leeggegeven. Dan heb je zo tientallen verpakkingen geopend. Gaat netjes in de plastic zak natuurlijk, maar wat er dan mee gebeurt?

Rinke: Ik snap wat je bedoelt. Waar ik me aan stoort bij die verpakkingen is al dat overbodige: een theezakje zit in een papiertje, die zitten samen in een doosje en dat zit dan weer in plastic.

Menno: Ik begrijp ook niet waarom die theezakjes nog in een apart zakje moeten. Er staat wel Fairglobe op bij mij, met een wereldbolletje. Volgens mij ben ik dus supergoed bezig voor de planeet. Ik breng ze met het oud papier naar de voetbalclub, die verdienen daar tienduizenden euro's mee.

Rinke: Klinkt fair.

Menno: Over overbodig gesproken: ik kocht in een mij vreemde supermarkt gerookte spekblokjes. Zitten ze vacuüm in plastic verpakt, in een plastic schaal met plastic folie er overheen. Het kan niet op met dat plastic. Was trou-

Afvalscheiding

Namens De Gelderlander doen Menno Provoost en Rinke den Os, beiden inwoners van Tiel, mee aan de uitdaging 100-100-100 om bewuster te worden van hun scheidingsgedrag. Hun ervaringen delen zij met elkaar via WhatsApp.

wens niet eens lekker dat spek.

Rinke: Mijn kookafval is bij vlagen schokkend. Vlees met drie verpakkingen, voorgesneden groenten in een zakje, een boembloe in karton, plastic en folie. Toetjes doen we niet aan, scheelt weer.

Menno: Ik vind dat plastic toch wel een ding hoor. Heb je na hoogwater wel eens in de uiterwaard gewandeld? Dat is om droevig van te worden. Aan ieder takje hangt wel een flard plastic. Touw, flesjes, aanstekers, stoma's, stukken surfplank: je kunt het niet verzinnen of het ligt er. Dat is toch op het criminele af?

Rinke: Van mij mag vlees in één plastic zakje, ik hoef geen doorkijkvenstertje in mijn granola-pak. Terug naar simpel. Maar al dat plastic in de natuur is inderdaad crimineel. Ik snap die vervuilers niet hoor...

★★★★★